

## Herkomst familienaam 'van der Eng'.



*kasteel Den Engh*

Volgens het Nederlands woordenboek betekent Eng of Enk een "stuk bouwland dikwijls hoger gelegen dan het omringende land". De oorspronkelijke betekenis is een stuk "gemeenschappelijk bouwland der markgenoten", d.w.z. de gronden die van oudsher in onverdeeld eigendom worden bezeten door marken of buurtschappen. Zo komt het woord voor in plaatsnamen als Enkhuizen en Engwierum.

De familienaam komt mogelijk van het kasteel Den Engh, waar sommigen de naam kregen van "Van den Engh". Den Engh, Den Eng of Den Enge is een "ridderhofstad" in de provincie Utrecht, ten zuiden van Maarsse en ten



*Boerderij en kasteelterrein van Den Engh (1998)*

oosten van Vleuten. Het kasteel lag aan het einde van de Enghlaan nrs. 17-21, een zijweg van de Hof ter Weydeweg in Vleuten. Vroeger was zij leenroerig aan het Sticht van Utrecht en in het jaar 1536 door de Staten van die provincie voor een ridderhofstad erkend. Den Engh wordt voor het eerst genoemd in 1260 als bezit van het geslacht Uten-Enge of Uit den Engh. Via de laatste Uten Engh, Anna, kwam het goed in handen van Frederik van Zuylen van Nijefeld. Deze liet in 1626 Den Engh herbouwen. In 1894 wordt het huis, hoewel het nog in goede staat verkeert, geheel afgebroken. Alleen de boerderij ernaast blijft over, samen met de gracht en het koetshuis.

Het eiland waarop de burcht stond met de gracht er omheen zijn nu nog herkenbaar. Op de voorburcht staat een monumentale boerderij uit de 19e en deels 17e eeuw met een koetshuis. Deze historische locatie wordt weer tot leven gebracht. De gebouwen krijgen

een nieuwe functie en worden toegankelijk gemaakt voor publiek. In 2008 is het terrein van Den Engh aangelegd en ingericht; historische wegen zijn hersteld, parkeerplaatsen zijn aangelegd, rondom Enghlaan 17 is een gracht gegraven en bomen en hagen zijn geplant. In maart 2012 is gestart met de verbouwing van de boerderij aan de Enghlaan 21 (thans Emmerich Kalmanlaan 12).

Ridderhofstad Den Engh is door de combinatie van kasteel, boerderij en situering in het landschap een van de mooiste plekken van Leidsche Rijn Utrecht. De oudste vermelding van het kasteel dateert al uit de 13 eeuw, de oudste afbeelding uit het einde van de 17e eeuw. Door de nieuwbouw van Leidsche Rijn die momenteel rondom Den Engh wordt gerealiseerd, krijgt het gebied zo mogelijk nog meer accent als groene enclave in stedelijk gebied. De bedoeling is dat Ridderhofstad Den Engh als één van de pareltjes van Leidsche Rijn een nieuwe bestemming krijgt. Ambitie is dat het gebied voor de bewoners van Leidsche Rijn toegankelijk wordt en dat het een aantrekkelijke publieksfunctie krijgt. Hierbij moet de oude glorie van het complex deels hersteld worden.



Het kasteel zou ooit bezit zijn geweest van de Heren van Woerden, uit welk geslacht een jongere zoon zich Wten Engh, Uten Engh, Uitten Engh, Utten Engh, Uit den Engh of Van den Engh noemde. Uit dit geslacht, dat reeds omtrent het midden van de dertiende eeuw onder de ridder matigen bekend was, zijn gesproten Bernard Wten Engh, die in het jaar 1272 in de slag der Hollanders met de Friezen sneuvelde, Frank Wten Engh, die in de Staten van Utrecht zat en in hun naam in het jaar 1579 de Unie van Utrecht tekende, en zijn zoon Bernt Wten Engh, die door de Spanjaarden te Arnhem is onthoofd. (Aardrijkskundig woordenboek, A. J. van der Aa, blz. 235)

Nieuwe inrichting van de voormalige Ridderhofstad Den Eng



Wapenkaart die hing in het huis van de Ridderschap van Utrecht uit vermoedelijk circa 1675 met de wapens van edelen en de wapens van hun ridderhofsteden. Hierbij een aantal 'Den Eng'.

**Enkele bekende bewoners:**

1259 - 1272 Bernardus de Hamme of Bernardus ex Enghe  
eind 13e eeuw Barent van den Enghe  
1349 - 1375 Bernt uten Engh, getrouwd met Lysbeth van Putten  
1380 Claeys uten Enghe  
Bernt uten Enghe, zoon van Bernt en Haze van Vleuten (2e huwelijk)  
ca 1413 - 1423 Claes uten Enghe  
1423 Melis uten Enghe, broer van Claes  
ca 1566 - 1610 Frederik uten Engh  
1610 - 1626 Anna uten Engh, getrouwd met Frederik van Zuylen van Nijeveld

Uit de geboortacte van [Cornelis Jansz van den Engh](#) blijkt dat hij in 1644 is geboren in Meerlo, een buurtschap vallende onder de baronie van IJsselstein. Dat is niet ver van Vleuten (ca. 15km) en het kan haast geen toeval zijn: het moet haast familie zijn! Echter de link hebben we nog niet gevonden!

Van de Rooms-Katholieke familie van den Engh (later van der Eng) weten we dat zoon [Jan Cornelisz van den Engh](#) zich kort vóór 1700 te Alkmaar heeft gevestigd. Met de te Dordrecht, Amsterdam, Amersfoort en elders voorkomende naamgenoten kon (nog) geen verband worden gelegd.

*Zie voor meer informatie ook de volgende links:*

[Kastelen in Utrecht](#),  
[Ridderhofstad Den Engh](#),  
[Folder Ridderhofstad Den Engh \(pdf\)](#),  
[Herinrichtingsplan Den Engh](#),  
[Wikipedia](#).

*(tekst van Jan Cornelissen 1932-2012)*